

Eerste lustrum 'Koninginnezang': een uit de hand gelopen grapje?

Ruim twintig jaar geleden leerde een aantal jongeren elkaar kennen op de lutherse jongerenmuziekdagen. Sommigen van hen kenden elkaar al van de Jeugd-muziekdagen vanaf 1982 in Hotel de Bosrand in Ede... Na de Jongerenmuziekdagen in het koetshuis van Hoekelum, Kerk-Avezaath en Nunspeet (inmiddels heet het Jongerenmuziekweekend) zongen de jongeren mee met de Lutherse Werkweek voor kerkmuziek in Heeswijk-Dinther. Alles werd georganiseerd door de Lutherse werkgroep voor Kerkmuziek. Uit al die lutherse muziek-dagen/weekenden/weken is een vaste groep vrienden overgebleven. Maar deze vrienden kregen kinderen, en opvangmogelijkheden bestonden bij de Werkweek voor Kerkmuziek helaas niet. Ook de andere stellen uit onze 'lichting' kregen kinderen, waardoor deelname voor ons allen aan de Werkweek niet meer mogelijk was.

Gezinsmuziekdagen

Vanuit een gemis ontstond (inmiddels al weer) vijf jaar geleden het idee om met deze jonge gezinnen zelf muziek-dagen te organiseren, een soort gezinsmuziekdagen. Muziekdagen zoals die met jeugd, jongeren en werkweek,

maar dan een soort waar baby's/kinderen ook welkom zijn. De eerste uitvoering viel op Koninginnedag, dus werd het initiatief Koninginnezang gedoopt. Het beviel ons zo goed dat we samen besloten het jaar daarop nog een keer bij elkaar te komen. En

voor we het wisten hadden we dit jaar ons eerste lustrum met bijna zestig deelnemers! Elk jaar vindt Koninginnezang plaats rond Koninginnedag, zodat we geen concurrenten zijn van de andere muziekdagen. Ook wij werken elke keer met een thema. Zo was het thema dit jaar 'Vieren en vijven'. Uiteraard een woordspeling op ons lustrum. Het

thema wordt uitgewerkt in muzikale werken en biedt prachtige aanknopingspunten voor het kinderprogramma en de maaltijden. Voor overdag hebben we begeleiders/oppassers voor de kinderen geregeld. Zij maken een eigen programma. In het eerste jaar waren onze kinderen nog te klein, maar sinds vorig jaar hebben zij met elkaar ook een aantal liederen ingestudeerd en hebben op hun eigen niveau bijgedragen. Het koor (dit jaar ongeveer veertig volwassenen) staat onder leiding van Jeroen de Haan en de kinderen studeren onder leiding van Mark Tempelaars. Als deelnemers, maar ook als ouders vinden wij het belangrijk om het gezongen Woord gaande te houden en willen wij de (lutherse) zangtraditie graag doorgeven aan de volgende generatie. Door deze zangdagen te organiseren maken onze kinderen kennis met kerkmuziek en het plezier wat je met elkaar daaraan kunt beleven, jong en oud.

Uitvoeren

Op zondag (Moederdag) 8 mei jongstleden werd de dienst in de lutherse kerk van Woerden muzikaal door ons ondersteund en na de koffie sloten we Koninginnezang daar af met een miniconcert.

We gaan gewoon door! Komend jaar zullen we (net als vorig jaar) in Oldebroek zitten en verlenen we onze muzikale medewerking aan de dienst in de lutherse kerk van Zwolle. Deze dagen zullen gehouden worden van 3 t/m 6 mei 2012. De organisatie is in handen van Mascha & Jeroen de Haan, Heleen & Ad de Wit, Petra & Bart Lip, Joke & Mark Tempelaars en Rienke van der Heijden & Chris Eekel.

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Mascha de Haan (070-3689044) of mailen naar koninginnezang@gmail.nl



Chris Eekel

